

Zangboekje



Inhoud

Aan den oever van 't Fosseeke.....	2
Alleluja	2
Al die willen kaap'ren varen.....	3
A ram sam sam.....	3
Brabançonne	4
Country Roads	5
Cowboy Billie-boem.....	6
Dag wereld.....	6
De Vlaamse leeuw	7
De wereld is een toverbal	8
Er zijn 104 dagen zomervakantie.....	9
Geef mij een lach.....	10
Goeiemorgen Wies.....	11
Hansje pansje kevertje	11
Het is een nacht.....	12
In de stille Kempen.....	13
In een klein stationnetje	13
Is je deur nog op slot	14
Ijsgekoelde Coca Cola.....	14
KSA lied.....	15
Let it be.....	16
Liefste kokskes.....	16
Loe la li lee.....	17
Ode aan de kokskes	17
Overal waar we heen gaan	17
Ozewiezewo	17
Pannenkoeken bakken.....	18
Potteke met vet.....	19
The drunken sailor.....	19
Tot zeven maal zeventig maal	20
VKSJ lied	20
Voor spijs en drank.....	21
Vrolijke vrienden	21
Wat zullen we drinken.....	21

Aan den oever van 't Fosseeke

Refrein:

Aan den oever van 't Fosseeke tussen Hei en Kolonie zat een kleine jonge kwakvos bij zijn moeder op de knie

Ziet ge daar, zo sprak die moeder ziet ge daar dien ooievaar 't is de moordenaar van je vader hij vrat hem op met huid en haar

Refrein:

Potverdomme sprak die kleine heeft die smeerlap dat gedaan als ik groot en sterk zal wezen zal ik hem op zijn bakkes slaan

Refrein:

Vele jaren zijn vervlogen, dieje kwakvos leeft niet meer maar dien ooievaar zijn bakkes doet nog altijd even zeer

Refrein:

Alleluja

Allelu-, allelu-, alleluja looft nu de Heer (2x)

Looft nu de Heer alleluja (3x)

Looft nu de Heer.

Al die willen kaap'ren varen

Al die willen te kaap'ren varen
Moeten mannen met baarden zijn
Jan, Pier, Tjores en Corneel
Die hebben baarden, die hebben baarden
Jan, Pier, Tjores en Corneel
Die hebben baarden, zij varen mee

Al die ranzige tweebak lusten
Moeten mannen met baarden zijn
Jan, Pier, Tjores en Corneel
Die hebben baarden, die hebben baarden
Jan, Pier, Tjores en Corneel
Die hebben baarden, zij varen mee

Al die deftige pijpkens smoren
Moeten mannen met baarden zijn
Jan, Pier, Tjores en Corneel
Die hebben baarden, die hebben baarden
Jan, Pier, Tjores en Corneel
Die hebben baarden, zij varen mee

A ram sam sam

A ram sam sam, a ram sam sam

Goeli goeli goeli goeli goeli

ram sam sam

2x

Arabi arabi

Goeli goeli goeli goeli goeli

Ram sam sam

2x

Brabançonne

O dierbaar België

O heilig land der vaad'ren

Onze ziel en ons hart zijn u gewijd.

Aanvaard ons hart en het bloed van onze adren,

Wees ons doel in arbeid en in strijd.

Bloei, o land, in eendracht niet te breken;

Wees u zelf en ongeknecht,

Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken:

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

Country Roads

Almost heaven, West Virginia
Blue Ridge Mountains, Shenandoah River
Life is old there, older than the trees
Younger than the mountains, growin' like a breeze

Refrein:

Country roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mountain mama
Take me home, country roads

All my memories gather 'round her
Miner's lady, stranger to blue water
Dark and dusty, painted on the sky
Misty taste of moonshine, teardrop in my eye

Refrein:

I hear her voice in the mornin' hour, she calls me
The radio reminds me of my home far away
Drivin' down the road, I get a feelin'
That I should've been home yesterday, yesterday

Refrein:

Country roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mountain mama
Take me home, country roads
Take me home, down country roads
Take me home, down country roads

Cowboy Billie-boem

En wie rijdt er op zijn paard door de prairie?
Dat is cowboy Billy- Boem, door de boeven zeer gevreesd.
Er is nooit in het Wilde Westen 'n cowboy geweest
die zo dapper was als cowboy Billy Boem.

En van je hotsie, knotsie, knetter, van je jippie, jippie, jee,
Maar zijn paard was zeer vermoeid en die wou niet verder mee.
Maar hij moest de boeven vangen dus nam hij een ander beest
en nu mag je zelf bedenken wat voor 'n beest dat is geweest

Dag wereld

Een wereldstad vol kleine mensen,
waar zijn we nu toch aanbeland,
hier lopen met hun grote wensen,
de nummers van het niemandsland.

Refrein:

Dag wereld, dag mensen, dag vrienden allemaal,
we groeten u en wensen ieder kind een gul onthaal.
Dag wereld dag mensen, dag vrienden allemaal,
we groeten u en wensen ieder kind een gul onthaal!
Heel anders onze eigen wereld,
waar weer een mens zichzelf kan zijn,
de mensen lieve woorden spreken,
een vriendentaal, als dit refrein:

Refrein:

De Vlaamse leeuw

Zij zullen hem niet temmen, de fiere Vlaamse Leeuw. Al dreigen zij zijn vrijheid, met kluisters en geschreeuw. Ze zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft. Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

Refrein:

Ze zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.
Zolang de leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

De tijd verslindt de steden, geen tronen blijven staan.
De legerbenden sneven, een volk zal niet vergaan.
De vijand trekt te veld, omringd van doodsgevaar.
Wij lachen met zijn woede, de Vlaamse Leeuw is daar.

Refrein:

Hij strijdt nu duizend jaren, voor vrijheid, land en God.
En nog zijn zijn krachten, in al haar jeugdgenot.
Als ze hem machteloos denken, en tergen met een schop.
Dan richt hij zich bedreigend, en vreeslijk voor hen op.

Refrein:

Wee hem, de onbezonnen', die vals en vol verraad,
de Vlaamse Leeuw komt strelen, en trouweloos hem slaat.
Geen enkele handbeweging, die hij uit 't oog verliest:
en voelt hij zich getroffen, hij stelt zijn maan en briest.

Refrein:

Het waaksein is gegeven, Hij is hun tergen moe;
met vuur in 't oog, met woede, springt hij den vijand toe.
Hij scheurt, vernielt, verplettert, bedekt met bloed en slijk,
en zegepralend grijnst hij, op 's vijands trillend lijk

Refrein:

De wereld is een toverbal

De wereld is een toverbal
geen mens weet hoe hij worden zal,
maar één ding dat weet iedereen:
je kunt het niet alleen.

Refrein:

Dus zullen we er samen iets van moeten maken
de wereld is een mooi maar bewerkelijk ding,
dus zullen we er samen iets van moeten maken,
hé, hé, hé, hé, kom maar in de kring.

We praten zus, we praten zo,
we roepen ach en wee en oh,
maar wil je elkaar echt goed verstaan,
dan doe je er iets aan.

Refrein:

Bekijk een keer de wereldkaart,
een mens is toch iets beters waard,
je ziet dat het een puinhoop is,
zo gaat het zeker mis.

Refrein:

De wereld is een toverbal
geen mens weet hoe hij worden zal,
maar één ding dat weet iedereen:
je kunt het niet alleen

Er zijn 104 dagen zomervakantie

Er zijn 104 dagen Zomervakantie

Voor de school weer gaat beginnen

Maar het grootste probleem waar we nu dus mee zitten

Is dat we iets moeten verzinnen

Bijvoorbeeld:

Bouw een raket

Een mummy gaan slaan De Eiffeltoren op

Dingen bedenken die echt niet bestaan

We stoppen een aap in het sop

Over de golven gaan

De wetenschap verslaan

Op zoek naar Frankenstein's brein

Hey ferb kijk daar!

Je ziet een dodo staan

Je brengt een verfje aan

Of plaagt je zus voor de gein

Zoals je ziet valt er niets te vervelen totdat de school weer begint

Dus houd je vast,

Want Phineas en Ferb gaan samen door het lint

Dus houd je vast,

Want Phineas en Ferb gaan samen door het lint

MAM! PHINEAS EN FERB ZIJN EEN TITELSONG AAN HET MAKEN

Geef mij een lach

Als ik s'morgens vroeg uit bed kom
En ik zie de blauwe lucht
En ik denk weer aan die nieuwe dag
Dan vergeet ik al wat zwaar is
En ik voel me opgelucht
Omdat ik in deze wereld leven mag

Refrein:

Geef mij een lach
Geef mij wat zonneschijn
geef mij een beetje levensvreugd
Geef mij een lach
Geef mij wat zonneschijn
Het doet een mens zo heerlijk deugd

Als het koud is in de winter
Of de regen mij verveelt
En zo heel veel dingen gaan niet naar mijn zin
Dan weet ik dat in het voorjaar
Weldra weer een vogel kweelt
En dan droom ik van een zomers nieuw begin

Refrein:

Als het tijd is om te eten
En het voedsel smaakt me goed
En het leven is een kostbaar geschenk
Dan kan ik me dankbaar voelen
En het doet mijn hart zo goed
Dat ik verder niet aan droeve dingen denk

Refrein:

Als ik bezig ben met werken
En de dagen duren lang
En de last van zware uren weegt door
Dan voorzie ik de vakantie
Waar ik hevig naar verlang
Ik schep moed en t'werk komt mij dan lichter voor

Refrein:

Als ik rondkijk in de wereld
En ik vind een warme hand
En de glimlach op een vriendelijk gelaat
Dan beseft ik dat wij samen
Onderweg zijn naar het land
Waar de zon van goedheid nooit meer ondergaat

Goeiemorgen Wies

Goeiemorgen Wies, goeiemorgen kokjes,
goeiemorgen allemaal samen.
En 's morgens smaakt het eten goed
In alle eeuwen, amen.
Smakelijk

Hansje pansje kevertje

Hansje pansje kevertje die klom eens op het hek.
Neer viel de regen die spoelde alles weg.
Op kwam de zon, die maakte alles droog.
Hansje pansje kevertje, die klom toen weer omhoog.

Het is een nacht

Je vraagt of ik zin heb in een sigaret
't is 2 uur 's nachts we liggen op bed
in een hotel in een stad
waar niemand ons hoort
waar niemand ons kent
en niemand ons stoort
Op de vloer ligt een lege fles wijn
en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn
Een schemering
de radio zacht
en deze nacht heeft alles
wat ik van een nacht verwacht

Refrein:

Het is een nacht
die je normaal alleen in films ziet
het is een nacht
die wordt bezongen in het mooiste lied
het is een nacht
waarvan ik dacht dat ik 'm nooit beleven zou
maar vannacht beleef ik 'm
met jou, oh

ik ben nog wakker en ik staar naar het plafond
en ik denk aan hoe de dag lang geleden begon
en zomaar er vandoor gaan met jou
niet wetend waar de reis eindigen zou
nu lig ik hier in een wild vreemde stad
en heb net de nacht van mijn leven gehad
maar helaas er kom weer licht door de ramen
hoewel voor ons de wereld vannacht heeft stil gestaan

Refrein 1x

maar lied blijft slechts bij woorden
een film is in scene gezet
maar deze nacht met jou is levensecht

Refrein 2x

In de stille Kempen

In de stille Kempen, op de purperen hei
staat een eenzaam huisje, met een berk erbij
op een zomeravond, in 't gedroom alleen
kwam ik ongeweten langs dit huisje heen

Refrein:

Hoe schoon op de wereld, de zomerse hei
dat is hier op aarde de hemel voor mij
hoe schoon nog de wereld, de zomerse hei
dat is hier op aarde de hemel voor mij

In dat eenzaam huisje, zat een meisje ach
lijk ik nergens anders, ooit een meisje zag
door het venster keek ze mij verlegen aan
schoof 't gordijntje toe en is maar opgestaan

Refrein:

Maar wat heeft de liefde, ook hier niet verricht
want nu schuift 't gordijntje nooit meer voor mij dicht
door het open venster, dat men vroeger sloot
lach ik op ons kindje, op haar moeders schoot

Refrein:

In een klein stationnetje

In een klein stationnetje
's morgens in de vroegte
Stonden zeven wagentjes
Netjes op een rij
'k zie het machinistje
Draaien aan het wielkje
Akke akke tuut tuut weg zijn wij.
daaaag

Is je deur nog op slot

Refrein:

Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr krr krr doe hem open voor God
Want de Heer wil bij je wonen
En dan ben je nooit alleen
Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr krr krr doe hem open voor God
Want de Heer wil bij je wonen
En dan ben je nooit alleen

Je hart is net een huisje waar het gezellig is
Maar 't is er nog zo donker er is iets wat ik mis

Refrein:

Ijsgekoelde Coca Cola

Refrein:

Ijsgekoelde Coca Cola.
Coca Cola ijsgekoeld! ijsgekoeld !
Ijsgekoelde Coca Cola.
Coca Cola ijsgekoeld! ijsgekoeld !

En daar bij 1 belegd broodje kaas.
En 1 belegd broodje ham.
Samen 2 belegde broodjes.
1 met kaas en 1 met ham.
En daarbij....

Refrein:

En daar bij 2 belegde broodjes kaas. En 2 belegde broodjes ham.
Samen 4 belegde broodjes. 2 met kaas en 2 met ham.
En daarbij...

Refrein:

KSA lied

Zie je daar die toffe bende, 't zijn de meisjes van de KSA.
Samen naar het hart van Lommel. Kijk de leiding staat al klaar!
KKKKSAAAA (klapklap)
Iedereen paraat (klapklap)
Blauwe sjaaltjes, toffe leden, iedereen zich amuseren!
Kijk maar uit, want wij zijn daar!

Met z'n alle naar de kampplaats.
Onze vlag wappert in de wind.
Heerlijk eten van de kokjes, dat iedereen zo lekker vindt!

KKKKSAAAA (klapklap)
Iedereen paraat (klapklap)
Blauwe sjaaltjes, toffe leden, iedereen zich amuseren!
Kijk maar uit, want wij zijn daar!

Van de jongste tot de oudste,
Iedereen speelt heel graag mee!
Niemand die zich gaat vervelen, want KSA is dik oké HEYHEY!

KKKKSAAAA (klapklap)
Iedereen paraat (klapklap)
Blauwe sjaaltjes, toffe leden, iedereen zich amuseren!
Kijk maar uit, want wij zijn daar!

Let it be

When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be
And in my hour of darkness she is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be

Refrein:

Let it be, let it be
Let it be, let it be
Whisper words of wisdom
Let it be

And when the broken-hearted people living in the world agree
There will be an answer, let it be
For though they may be parted, there is still a chance that they will see
There will be an answer, let it be

Refrein:

And when the night is cloudy there is still a light that shines on me
Shine until tomorrow, let it be
I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be

Refrein:

Liefste kokskes

Liefste kokskes (2x)
Geef ons brood (2x)
Koeken met rozijnen (2x)
Of ik ga dood.

Loe la li lee

Loe la li lee la li loe la la li lee
la li loe la loe la loe la la li lee
Loe la li lee la li loe la la li lee
la li loe la loe la lee

Boe ba bi bee ...

Moe ma mi mee...

Ode aan de kokskes

Kom zing een tafellied en leer het aan je vrienden ja, zing een tafellied voor onze lieve kokskes reik nu de aan elkander en schep je bordje boordevol dank maar die lieve kokskes en zeg maar dat 't lekker is.

Overal waar we heen gaan

Overal waar we heen gaan.

Vragen de mensen.

Wie we zijn. En waar we wonen.

Dan zeggen wij: We komen uit Lommel! Knettergekke Lommel!

En als ze ons niet verstaan, dan roepen we wat harder.

... (harder meezingen)

Ozewiezewo

O ze wie ze wo ze, wie ze wal la, kris tal la, kris to ze, wie ze wo ze, wie ze WIES WIES WIES WIES. (3X)

Pannenkoeken bakken

Refrein:

We gaan pannenkoeken bakken
pannenkoeken bakken
Wies is de allerbeste pannenkoekenkok
We gaan pannenkoeken bakken
pannenkoeken bakken
En we dansen allemaal
de pannenkoekenrock

Eerst doen we bloem
in een grote kom
Daarna komen de eitjes
vraag me niet waarom
De melk erbij en kloppen
zo hard als je maar kan
En daarna mag je stoppen
en pak dan maar een pan

Refrein 2x

Dan gaat het deeg
in een hete pan
We bakken snel
een superpannenkoek en dan
gaan we lekker smullen
We eten om het meest
ons buikje lekker vullen
op dit pannenkoekenfeest

Refrein 3x

Potteke met vet

1^{ste} couplet: ik heb een potteke met vet
Ik heb een potteke vet al op de tafel gezet

2^{de} couplet: ik heb een potteke met vet
Ik heb een potteke vet al op de tafel gezet (2x)

3^{de} couplet: ik heb een potteke met vet
Ik heb een potteke vet al op de tafel gezet (3x)

...

The drunken sailor

What shall we do with a drunken sailor ? (3x)
Early in the morning
Hurray, and up she rises (3x)
Early in the morning

Hoist to the ball with a running bowline (3x)
Early in the morning

Put him in the marine untill he's sober (3x)
Early in the morning
Hurray, and up she rises (3x)
Early in the morning

What shall we do with a drunken sailor ? (3x)
Early in the morning
Hurray, and up she rises (3x)
Early in the morning

Tot zeven maal zeventig maal

Tot 7 maal 70 maal,
Vergeef ik een ander zijn schuld
Tot 7 maal 70 maal,
De Heer heeft met mij ook geduld
Tot 7 maal 70 maal,
Vergeef ik een ander zijn schuld
Tot 7 maal 70 maal,
De Heer heeft met mij ook geduld

VKSJ lied

Lutlommel is de mooiste plek op aard! Niets dat ons Hemejo evenaart!
We spelen en ravotten heel het jaar en zijn dan nog niet klaar.

Refrein:

La la la la. Hey! VKSJ! Hey! Iedereen doet mee!
Want onze leden zijn oké.
La la la la! Hey! VKSJ! Hey! Iedereen doet mee!
Want onze leden zijn oké!

En in de zomer gaan we dan op kamp. Dat eindigt meestal in een ramp.
We eten dan vissticks en videe en lopen naar de plee.

Refrein:

Ons T-shirt en ons sjaaltje die zijn blauw. En ook ons schaap is echt wel show!
VKSJ is't tofste wat er is! Je ziet we zijn niet mis!

Refrein:

Voor spijs en drank

Voor spijs en drank, voor dagelijks brood wij danken u, o Heer
Voor spijs en drank, voor dagelijks brood wij danken u, o Heer

Vrolijke vrienden

Vrolijke, vrolijke vrienden
Vrolijke vrienden, dat zijn wij

Als wij samen gaan kamperen naar het bos of op de hei dan zeg ik wel
1000 keren vrolijke vrienden dat zijn wij

Vrolijke, vrolijke vrienden
Vrolijke vrienden, dat zijn wij

Wat zullen we drinken

Wat zullen we drinken zeven dagen lang
Wat zullen we drinken wat een dorst (2x)
Er is genoeg voor iedereen
Dus drinken we samen
Sla het vat maar aan
Ja, drinken we samen, niet alleen (2x)

Dan zullen we werken zeven dagen lang
Dan zullen we werken voor elkaar (2x)
Dan is er werk voor iedereen
Dus werken we samen 7 dagen lang
Ja, werken we samen, niet alleen (2x)

Eerst moeten we vechten
niemand weet hoelang
eerst moeten we vechten voor ons belang (2x)
Voor het geluk van iedereen
dus vechten we samen
samen staan we sterk
Ja, vechten we samen, niet alleen (2x)